

# Narciss(t)ensong

Tekst: Wolfram Reisiger

Kent u die ook, zo'n man of zo een vrouw  
ze lijken heel gewoon op mij en jou  
hun uiterlijke kenmerk is perfect  
ze zijn niet echt bescheiden maar direct  
ze hebben een geheim dat jij niet wist  
ze zijn narcist.

Je komt ze tegen op het werk en ook prive  
Ze drinken liever koffie, zelden thee  
Met woorden lokken zij je uit de tent  
en luisteren heel erg slecht dat is bekend.  
Verbaast je dat, dan heb je wat gemist  
ze zijn narcist

Je kunt ze kiezen in elk land als president  
Of heel eenvoudig ook als drummer in de band  
Ze zijn als zakenpartner werkelijk populair  
en ook in 't huwelijk aan te treffen zonder meer  
Maar ondanks alles bovenaan staat onbetwist:  
ze zijn narcist.

Want ze nemen graag verantwoordelijke taken  
waarbij men denkt dat zij hun hersens laten kraken  
hun sterke uitstraling bewondert men immens  
en gauw vervult men hem of haar ook elke wens  
men is betoverd en volslagen optimist  
ze zijn narcist.

Het duurt niet lang of ze hebben wat kritiek  
heel algemeen en helemaal niet specifiek  
Je bent nerveus en wekenlang ben je ontdaan

dan denk je snel dat het door jou is foutgegaan.  
Je twijfelt, bent je er niet van bewust  
ze zijn narcist

En dan neem je toch de stap, verbreekt de band  
en je denkt nu is er niets meer aan de hand  
er is ruimte nu voor hem en ook voor jou  
het is precies zo als de ander 't hebben wou  
daar heb je je behoorlijk in vergist  
ze zijn narcist

Je regelt mediators, advocaten  
aan hen kun je gesprekken overlaten  
ze zullen wel het zelfde zien als jij  
maar het gesprek gaat aan de kern voorbij  
want de ander is zo zielig en zo triest:  
hij is narcist

Want ze voelen niet hetzelfde zoals jij  
kom jij daar achter dan ben je erbij  
In waarheid is hun innerlijk een slappe boel  
in basis hebben zij niet echt gevoel  
ze zijn, en helemaal op dat gebied  
een parasiet

In de lente bloeien mooi weer de narcissen  
dat mooi oranjegeel wil ik niet missen  
in de perken en de tuinen van de stad  
dat te aanschouwen ga ik elk jaar weer op pad  
want onder deze pracht ligt ooit beslist  
een narcist.