

## Bruggenbouwlied

Het leven is eenvoudig  
want je ademt in, je ademt uit  
je wordt geboren en je groeit  
het loopt gesmeerd, het gaat vooruit  
de dingen komen op je af  
het leven lijkt totaal geen straf  
totdat je ooit een grens bereikt  
en dan vraag je je af:

Hoe kom ik aan de andere kant?  
daar is beslist luilekkerland  
het is een klein stuk hier vandaan  
maar ik kan hier niet verder gaan  
de grens is als een groot rivier,  
een berg, een kloof, een heel eng dier,  
die nu de doorgang heeft blokkeert  
en mij de wijsheid leert

Vertrouw op je kracht  
en bouw naar de toekomst  
reik uit naar verte  
en zie wie er wacht  
bouw stevige ankers,  
een goede kadans  
met veilige planken,  
dat geeft de balans  
je treft in het midden het andere deel  
dan is de verbinding een eerlijk geheel  
de brug naar het paradijs.

Soms is het niet eenvoudig  
want je twijfelt en de angst regeert  
Je ziet niet meer de waarheid  
want die wordt van buitenaf beheert  
met dingen die je vroeger deed  
riskeer je nu ineens een straf  
Je kijkt rijkhalsend om je heen  
en dan vraagt je je af:

Hoe kom ik aan de andere kant?  
daar is beslist luilekkerland  
het is een klein stuk hier vandaan  
maar ik kan hier niet verder gaan  
de grens is als een groot rivier,  
een berg, een kloof, een heel eng dier,  
die nu de doorgang heeft blokkeert  
en mij de wijsheid leert

Vertrouw op je kracht  
en bouw naar de toekomst  
reik uit naar verte  
en zie wie er wacht  
bouw stevige ankers,  
een goede kadans  
met veilige planken,  
dat geeft de balans  
je treft in het midden het andere deel  
dan is de verbinding een eerlijk geheel  
de brug naar het paradijs.