

Lente

Wolfram Reisinger 19.03.2023

Maandenlang was men verdoemd
Bij het ontbreken van het licht
Te huizen als een binnenvetter
Opgesloten in de warmte.

Was het stroom of gas of zelfs met hout
Dat men door de winter kwam
Prijsverschillen overwonnen
Kruipt de tijd voor ieder voort.

Dan rijken de stralen eindelijk hoger
Waarlijk wordt je neus gevonden
Voelt de huid het aardse leven
Ziet de wereld er anders uit.

Wonderlijk wordt grauw weer blauw
Groen weer groener, krokuspraal
Zoemen, zingen, fluiten trillen
Plannen schieten uit je hoofd.

Energie doorstroomd de cellen
Bijen zuigen zoete sap.
Melodieën schallen helder
Vruchten vormen uit de knop.

Zo, vergeten is het zware leven
Uit het niets begint het nieuw.
Alle smaken van de aarde
Raken weer de tongen aan.

Rijkdom brengt alleen natuur
Met herhaalde regelmaat
Vernietigd zelfs de oude dromen
Leidt je naar het warme nu.