

Soep

Wolfram Reisiger 15.01.2023 00:50

Soms denk je: het loopt behoorlijk in de soep.
En dan bedoel je de de dingen in de maatschappij.
De samenhang, de aandacht voor jou en mij.
Het zal wel allemaal verdwijnen met de hele troep

Maar weet je? Daar komt niets van terecht
Mensen blijven mensen, dat is waar en blijft echt.
Wie nog voeding heeft voor zijn eigen ziel
Maakt graag nog energie voor de ander mobiel.

En dat zijn er nog zat mensen die creatief worden
Het is dagelijkse zaak, dat is hun bestaan
Dat gaat nooit verdwijnen, wen er maar aan
Ze maken geen woorden eraan vuil maar borden.