

# MEELCONTACT

Wolfram Reisiger 11.02.2023

Meer nog dan van noten houd ik van brood  
Vers gebakken uit de oven  
Iedere ochtend op de plank  
Belegd met kaas, zo lekker, niet te geloven  
Geeft ons al jaren de juiste energiestoot.

Wie wil bakken wordt als een junk  
Afhankelijk van het witte poeder  
Daarvoor zoekt hij dan zijn dealer  
Die je verzorgt net als een broeder  
Ongeveer zoals bij een bank.

Zo hebben wij al snel de plek gespot  
Een molen waar men wekelijks maalt  
En waar die wieken lustig draaien  
Zodat men daar z'n poeder haalt  
In molenaars hand legt men zijn lot.

En vriendelijk wordt je daar ontvangen  
Misschien zodat men nog meer koopt  
Met witte hand wordt je geholpen  
En krijgt in zakken waarop je hoopt  
Kilo's meel, heel onbevungen.

Daarop vraagt de dealer dan om geld  
En kun je niet contant betalen  
"Scan dan de code met je mobiel"  
Geen internet? Dat is wel balen.  
"Maak het gewoon over wanneer je wilt."

Geen 'big brother is watching you'  
Hier in het hart van Warnsveld  
Je meelcontact is al voldoende  
Vertrouwen is wat hier nog telt  
Nooit Gedacht gedacht, but it is true!