

Kolenstraat 27

Wolfram Reisiger 15.06.2023

1.De deur is los, kom graag naar binnen
in' t pakhuis aan de Kolenstraat
waar een raadsel je te wachten staat
en Edith heel graag met je praat
over alle lagen op het linnen.

2.Kijk je goed? Zie je mij echt?
Dit is wat ik dagelijks doe
van schilderen wordt ik echt niet moe
dan doet de rest er niet meer toe
verbeeld mijn innerlijk gevecht

3.Ik voel de wereld , snuif ze op
vermeng de beelden diep van binnen
kook eerst een maal om te beginnen
ga dan tekeer als buiten zinnen
het moet perfect voordat ik stop.

4.De dieren zijn mijn grootste schat
die ogen, veren, hanepoten,
alles wordt bijeen gegoten
Mens en dier als soortgenoten
fraai geschilderd op het blad.

5.Soms staat het huilen mij veel nader
dan het lachen van een clown
en voel ik mij volledig down
loopt de schmink vanaf de wenkbrauwen
kwetsbaar lelijk in het kader.

6.Met kleuren maak ik graag de sier
de pracht en praal van alle dagen
Leidt voor mij tot nieuwe vragen
Om de kijker uit te dagen
na te denken nu en hier.

7.En de schrappen van het pakhuis
Liggen vol met duizend schatten
Zielsveel kunst, niet te bevatten
lading om uiteen te spatten
goed bewaard als in een kluis.

8.Ga eens winkelen bij haar
Wie weet kun je waarheid vinden
die je vreselijk op gaat winden
of je ogen doet verblinden
Dat is goede handelswaar.

9.Zutphen, leer die winkel kennen
zij die door je straten liep
en in jou haar kunsten schiep
en toch niet op rozen sliep
laat je door haar werk verwennen.