

Het Luik

Wolfram Reisiger, 06.01.2023

Er gaat weer eens een luikje open,
kolen echter krijg je niet
je kunt er je eten kopen
sesamzaad, misschien met biet.

Veel te lang was het fornuis
ongebruikt en zonder kok
geen dieet, niet per abuis
liep Nick Luken met een stok.

Soms zijn voeten gekke dingen
die je sarren met wat pijn
Je lot is echt niet af te dwingen
juist als ze gebroken zijn.

Rozen gaan nu weer ontluiken
Mensen komen erop af
Want ze kunnen lekkers ruiken
Daarvan staan we allen paf.

Let goed op, bewaak je grens
vul niet tot de naad je buik
ook een dichter heeft een wens
en gaat eens hongerig naar hetluik.nl