

# Oudleerlingenkoor

Wolfram Reisinger, 19.05.2023

Jong geleerd is oud gedaan!  
Daar kwam ik op en daar dacht ik aan.  
Toen mij werd gevraagd ter gelegenheid  
van 10 jaar zingend oudleerlingenkoor  
een gedicht te schrijven, was ik bereid,  
mijn voordracht gaat nu bij deze ook door.

Hoe heerlijk vrij kun je je voelen  
na het zitten op te harde stoelen,  
wanneer de juf of de meester je vriendelijk verzoekt:  
“ga staan,want het is nu de tijd voor wat zang”  
en al oefenend wordt er vooruitgang geboekt,  
getraind worden oren en kelen op klank.

Wie dat ervoer die gaat het missen  
en krijgt misschien wat angststoornissen,  
door het gebrek aan sfeer en meerstemmig zang,  
Geen “Rythm of life”? Nooit meer “Multicolour”?  
Die gedachte verward en men bibbert doodsbang,  
na het eindexamen roept men dan hopen: Inshallah!

Dit klagen hoorde een engeltje fijn,  
met zangtalent, echt een muzikaal brein,  
die op een bepaald moment, zo'n 10 jaar geleden,  
besloot om met koorzang wat meer te gaan stoeien.  
En al deze jaren bleef Bernie tevreden,  
Ze zag zelfs het aantal naar 100 leden groeien.

Oudleerlingen zijn het, dat klinkt charmant  
Misschien is dit woord wel met “bekeerling” verwant?  
Of “engerling”, “huurling”, “teerling” of “meerling”?  
Het lijkt niet heel jong en ook niet van hout.  
Of heeft men gezet naar de nering de tering?  
Dit lijkt me genoeg zo, straks gaat het nog fout.

De Vrijeschool inderdaad, dat is hun wieg.  
Verbeter mij wanneer ik lieg.  
Ze komen graag weer voor het koor bij elkaar  
en zijn dan benieuwd wat zo ieder nu doet.  
Ze zingen als sterren zo helder en klaar,  
omdat ze het willen, niet omdat het moet.

Met alle leeftijden door elkaar  
Zingen ze samen een mooi repertoire  
Voor de kosten hiervoor hoeft je't echt niet te laten  
wel moet je dan acht keer je neus laten zien  
je kunt dan na afloop gezellig staan praten  
en vind hier de liefde van je leven misschien.

Zo laat ons nu vieren, de wereld is klank!  
Geniet van muziek, ik praat al te lang.  
Wat kunnen we leren van zulk een project?  
Verbinding is nodig, dat maakt de magie.  
Laat zingend van je horen, het hoeft niet perfect,  
want dit werkt het beste tegen melancholie.